

Detta är en kort beskrivning med S/Y Moon

VI BÖRJADE SEGLA med vår nyrenoverade och uppdaterade båt Moon i februari. Året började med en försening då vi blev kvar i Thailand under januari för den ”sista” uppdateringen – nytt kök.

Planen för 2015 var att segla över till Alaska från Japan senast vid midsommartid. För att klara detta satte vi full fart runt den malaysiska halvön. Vi stannade några nätter för ankar runt Singapore men gick inte ens iland.

Nästa stop – Borneo, i mitten av mars. Där besökte vi två marinor och ankrade på flera ställen. Här gjorde vi några utflykter per bil in i djungeln och besökte bland annat de fantastiska orangutangerna.

Vidare till Filippinerna där vi under tre veckor besökte många fina platser. I slutet av maj styrde vi mot Okinawa, Japan och där blev vi ligande en månad.

Vår 24 volt generator hade slutat fungera några dagar innan vi lämnade Filippinerna och vi trodde det skulle vara enklare (och billigare) att ersätta den i Japan. Husbanksbatterierna visade också tecken på att närma sig sin livstids slut.

Här fick vi också förbereda oss för vår första tyfon i Ginowan marina, som till slut bara blev kuling.

Som om inte detta räckte visade motorns backslag ett konstigt beteende när vi flyttade Moon i marinan inför tyfonen - det tog uppåt tio sekunder för att framväxeln skulle gå in, backläget fungerade hela tiden direkt.

Allt detta gjorde att vi övergick till plan B, det vill säga reparera och sen segla vidare i långsam takt och stanna i Japan till nästa försommar.



*Mizusaki, Tsubima, Japan. – Tyfonerna har blåst bort och vi fick bara knappt kuling.
Foto: www.sailaround.info*

ivning av vårt år 2015

I slutet av juli var vi tvungna att förnya vårt uppehållstillstånd så vi seglade helt enkelt över till Sydkorea under två veckor. Här hittade vi flera fina ankringsställen och fina platser.

Åter i Japan i slutet av augusti fortsatte vi in i Seto Naikai, Japans stora inlandshav, där vi sen seglade i drygt två månader.

Vi hade vid det här laget bestämt oss för att lämna Moon på ett säkert ställe för att resa till Sverige några månader.

I början av november, efter att ha besökt massor med fantastiska platser och träffar många mycket generösa och trevliga japaner, lämnade vi båten i Tannowa Marina, något söder om Osaka.

I början av mars är vi tillbaka i Japan och ska tillbringa runt tre månader i Japan innan det är dags att styra mot Nordamerikas västkust, det vill säga så snart vädret tillåter.

Annika & Björn
S/Y Moon

www.sailaround.info

När färden blir resans mål

Vi seglar ljudlöst, vi stör ingen. Vi lämnar inga avgaser, bara en tillfällig strimma kölvatten bakom akterspegeln. Vinden blåser över hela planeten och om vi vill kan vi kasta loss och följa den varvet runt.

Vinden blåser utmed kusten, där vi sträcker vägvinnande och prickar av landmärken i takt med sjömiln under kölen.

Vinden blåser över skärgården, i sunden och på fjärdarna. Där kan vi segla hela semestern, från den ena ön till den andra. Stanna till och njuta av solvarma klippor innan vi seglar vidare till nästa mål, var det nu ligger. Vi väljer som vi behagar, friheten är total när vi seglar.

